

april 2007

Geschreven door Marianne Sorgedragger

zaterdag 30 januari 2010 00:08 - Laatst aangepast maandag 03 februari 2014 22:26

Het is vandaag 10 april en de voorbereidingen zijn in volle gang. Niet alles gaat van een leien dakje maar het plan vordert gestaag en er is volop gelegenheid om *vertrouwen* te oefenen.

Belangrijke ontmoeting vandaag: die met de thermometer. Hij meldt meer dan 25 C. - de zomer begint dit jaar op 14 april! Moet ik een tropenuitrusting aanschaffen?

Zondag: 28 C. In tegenstelling met de marathonloop heb ik mijn training niet afgelast. Het was warm en ver!

Veel te veel mensen fietsten me voorbij, dat is niet echt opwekkend. Maar . . . wie minder snel gaat en me niet kan inhalen, kom ik natuurlijk nooit te zien. Een wel opwekkend bericht - bij mijn weten heb ik dit nog niet eerder meegemaakt: half april zwemmen in open water (Bussloo). Het was koud, maar heerlijk verfrissend!

25 april: Ik kan nog net de weg vinden in de chaos van kaarten, papieren en aantekeningen voor alle voorbereidingen. De poezen voelen mijn vertrek al aan en zijn onrustig.

Veel insecten met deze hoge temperatuur, gelukkig geen vliesvleugelige vliegende teken!

Voor mij geen t.v.scherm vandaag (i.v.m. koninginnedag), maar p.c.scherm, p.c.scherm, want over enkele dagen kan ik mijn digitale geheugen niet meer inkijken. Ik zal het missen!

//